

Knellend korset

De familie Woearbanaran in
naoorlogs Nederland



Met interessante inkiijkjes in recente Molukse geschiedenis en cultuur is *Zo Nederlands als wat* een vlotgeschreven verhaal over het gezin van Adam Woearbanaran in naoorlogs Nederland. Tegenslag en persoonlijk drama

maken het relaas aangrijpend en herkenbaar. Tanimbar, Amersfoort, Vught, Schattenberg, Eerde, Rijssen, Wijhe. De vertrouwde, veilige omgeving als een knellend korset. Het besef nooit meer tussen de eigen mensen of op het eigen eiland te willen en kunnen leven, noopt Adam tot een keuze voor Nederland, waar zijn nazaten genieten van de westerse verworvenheden van de 21ste eeuw. Geschreven vanuit Zuidoost-Moluks perspectief, waardoor onderlinge Molukse gevoeligheden pijnlijk duidelijk worden. Molukse mythes ontkracht, onverbloemd en integer, ontluisterend confronterend. (SERVAAS MATURBONGS)

Zo Nederlands als wat door Linda Huijsmans is een paperback van 176 pagina's en uitgegeven bij Atlas. ISBN 9789045011547. Prijs € 19,95.